

afwezig

wat ben je mager in de jas die aan de kapstok hangt  
zo stil in de schoenen die je niet meer draagt

nooit hoor ik voeten vegen zoals vroeger  
het geluid van thuiskomst is vervlogen

je lach kent al te lang geen echo meer en  
je gebaren zijn verdwenen in je handen

de lepel met je naam blijft liggen in de la  
het beddenlaken kreukelt halfbeslapen

je vraagt niet en je wacht niet op mijn antwoord  
je leest de liefde niet meer die ik schrijf

toch kom je dagelijks voorbij en  
denk ik soms je stem te horen

onverwachts maar altijd welkom  
blijf je mij aanwezig

Marieke van Leeuwen herinneringsconcert 2017  
voor de Essenhof